

# Rondom de kerk



JAARGANG 68

NR. 7

MEI 2023

MEDEDELINGENBLAD VAN DE  
GEREFORMEERDE KERK TE  
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.  
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk  
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.  
Tel. 06-21396036  
E-mail: mjtichem@zeelandnet.nl
- SCRIBA: Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell  
Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland  
Tel. 0167-573717/ 06 28755011
- PREDIKANT: Vacant
- REKENINGNUMMER  
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10  
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk  
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,  
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.  
Tel.:0167-572682  
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van  
Nieuwenhuijzen-Maas  
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP  
tel.06 16944785/0167-573441  
[metamaas@icloud.com](mailto:metamaas@icloud.com)
- WEBSITE: [anna-jacobapolder.protestantsekerk.net](http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net)  
Beheerder: Fanny van Strien,  
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

7 mei: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom  
 Koffiedrinken na de dienst  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
 3<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
 Collecten worden gehouden tijdens de dienst

14 mei: 10.00 uur: Ds. P. de Graaf; Kruiningen  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
 3<sup>e</sup> collecte: Zending

18 mei: HEMELVAARTSDAG  
 10.00 uur: Ds. H. de Bie; 's Gravenpolder  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
 3<sup>e</sup> collecte: Diaconie

21 mei: 10.00 uur: Ds. S. v.d.Hauw; Noordgouwe  
 1<sup>e</sup> collecte: Missionair werk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
 3<sup>e</sup> collecte: Zending

28 mei: PINKSTEREN  
 10 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom  
 1<sup>e</sup> collecte: Project Moldavië  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
 3<sup>e</sup> collecte: diaconie

4 juni 10.00 uur: .....  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud  
 3<sup>e</sup> collecte: Zending

KERKBLAD

Kopij voor het juni nummer van ons kerkblad ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 27 mei. Met vriendelijke groet, Anneke

UIT DE GEMEENTE

We zijn dankbaar voor alle betrokkenheid van leden bij onze gemeente. Op ieders eigen manier dragen velen een steentje bij: soms is dit zichtbaar, vaak onzichtbaar.

Dank hiervoor! Ook kijken we naar elkaar om als we elkaar ontmoeten, met een belletje of bezoekje aan iemand met zorgen.

We weten van gemeenteleden met zorgen over de eigen gezondheid, ouders, kinderen en toekomst.

We denken ook aan ieder die zorgen niet deelt: weet dat je gedragen wordt, want: 'U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.' (1 Korintiërs 10:13)

**HET BELANG VAN HET  
ANKER ERVAAR JE PAS  
IN DE STORM**



[www.visjeposters.nl](http://www.visjeposters.nl)

### **Uit uw hemel zonder grenzen (Huub Oosterhuis)**

Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen  
als een schaduw die verblindt  
onnaspeurbaar als de wind  
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen  
als een ster gaat Gij ons voor  
in den vreemde wijst uw spoor  
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven  
als een mens in de woestijn.  
Zal er ooit een ander zijn  
ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven  
als een nacht van hoop en vrees  
als een pijn die ons geneest  
als een nieuw begin van leven.

### OP VERZOEK GEPLAATST:

Beste mensen

Op Paaszondag werd ik door Erna 'overvallen' met fijne afscheidswaarden (i.v.m. gezondheid) en een unieke pot met inhoud en een prachtige bos bloemen.

Drie jaar geleden had ik nog nooit van Anna Jacobapolder gehoord.

Nu ben ik weggegaan met een prachtige tas met I love AJP.

Met de namen van de kids! En dat is ook zo!

Ga de tas zeker gebruiken!.

Ook dank voor de prachtige bloemen.

Ik vond het fijn bij jullie te mogen komen en bewaar heel mooie herinneringen aan jullie.

Wij wensen jullie allemaal het beste toe - ga met God.

Jannie en Ab de Raad

## VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 20 april.

Rien opende de vergadering en heette iedereen welkom.

Jan las ons een gedicht voor van Huub Oosterhuis. Het heet: "Uit de Hemel zonder grenzen".

Er worden wat zaken rondom de jeugd en de jongeren besproken.

Vanuit de kerk wordt een dag naar de EO-jongeren dag

georganiseerd. Op 3 juni vertrekken 5 jongeren met 2 volwassenen

om een mooie dag te gaan beleven in de Ahoy. Wij wensen hen een fijne en gezellige dag toe.

We willen ook aan de jongeren denken die examen doen dit jaar.

We wensen hen heel veel succes en sterkte toe!

Er wordt door de ouderlingen gewerkt aan de wijkindelingen. Ze

worden opnieuw verdeeld door de komst van Irene als ouderling.

We kijken terug op de Paasperiode.

Basisschool "Het Kompas" hield op 6 april haar schooldienst in onze

kerk. De dienst was heel goed bezocht met veel ouders, opa's en

oma's. Het was een mooie middag voor de kinderen en hun familie.

De Paasmiddag voor de 60+ leden (ook op 6 april) werd gehouden

in het Ons Dorpshuis. Er waren rond de 20 mensen die zich hadden

opgegeven. Er was een mooie PowerPoint Presentatie gemaakt

waarin ook een stukje meditatie zat. Mooie liederen werden

gezongen welke werden begeleid door Jan Nell. Hierna werd er met

elkaar gegeten. Om 18u ging iedereen weer huiswaarts. Het werd

een gezellige middag!

De Paasmorgendienst op 9 april was goed bezocht. Het koor trad

op, we zongen mooie paasliederen welke werden begeleid door de

blazers en Marieke Wolse. Onder pianospel van Nick Verkerke werd

de Paaskaars binnengebracht. Ook was er aandacht voor kinderen

met hun project en het afscheid van dominee de Raad. Door de

afstand (Zoetermeer) en zijn afnemende gezondheid zal hij niet

meer voorgaan in onze kerk. Hij werd toegesproken en ontving een

bloemetje. We kunnen terug kijken op een mooie dienst.

Na overleg tussen beide kerkenraden en onze nieuwe predikant is

besloten dat de intrede en bevestigingsdienst van Ds. Marina van

der Zwaag zal plaatsvinden op zondag 9 juli. Voor die tijd hoopt zij te

verhuizen naar hun nieuwe huis in Halsteren. Binnenkort willen we

een afspraak maken met haar wanneer ze op een informele manier

kan kennismaken met onze gemeente

## Agenda:

13 mei Moederdagactie  
 17 mei Kerkenraadsvergadering  
 18 mei Hemelvaartsdag  
 28 mei Pinksteren  
 Hartelijke groeten van de kerkenraad.

ROOSTERS

	Oppasdienst	Kindernevendienst
7 mei	Leontine	Mariëlle
14 mei	Judith	Heleen
18 mei	Erna	Natalie
21 mei	Judith	Fanny
28 mei	Leontine	Heleen
4 juni	Lizette	Wendy

ROOSTER KERKTAXI

7-5 Bram/Coby Voor info over de kerktaxi kunt u tot  
 14-5 Rien zaterdagavond bellen naar Sylvia Reijngoudt  
 21-5 Sylvia tel. 0167 573717 of 06 28755011  
 28-5 Sjaak  
 4-6 Martijn/Joke

BLOEMEN IN DE KERK

In mei hoopt Joke dat te verzorgen, in juni Wendy

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

20-05-1934: Mevr. J.Verhage-Wesdorp. Noordweg 15 4675 RN  
 A.J.P.

26-05-1929: Dhr. L. Bolier. Noordweg 26.4675 RP A.J.P.

3-06-1941: Mevr. W.C. Verwijs-Quist. Eendrachtstraat 82 4675 CS  
 St. Philipsland

We feliciteren deze jarigen, hun familie, en alle anderen die in deze maand jarig hopen te zijn, van harte. We wensen ze een fijne dag, en Gods onmisbare nabijheid in het nieuwe levensjaar

## VAN DE ZWO GROEP

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

De Wereldraad van Kerken (WCC) roept Soedan op tot een onmiddellijk staakt het vuren.

Achtergrondinformatie.

Op 15 april braken zware gevechten uit tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF).

Soedan heeft twee legers die allebei onder de nationale vlag opereren met ernaast nog talrijke andere strijdgroepen. De Soedanese strijdkrachten (SAF), loyaal aan president generaal Abdel Fattah al-Burhan en de RSF kwamen in 2021 na een staatsgreep aan de macht.

Ze kunnen het niet eens worden over hoe het burgerlijk bestuur in Soedan moet worden hersteld.

Door de beschietingen liggen zijn veel basisvoorzieningen als scholen, markten en ziekenhuizen niet bereikbaar.

Algemeen secretaris Jerry Pillay (WCC) schrijft in een verklaring “diep bedroefd” te zijn over de plotselinge escalatie van het conflict tussen verschillende groepen in het land.

In het belang van het lijdende Soedanese volk dringt de WCC erop aan de gewapende aanvallen onmiddellijk te stoppen. Volgens de VN zijn er al zeker 185 doden gevallen en ten minste 1800 mensen gewond geraakt.

Pillay sloot de verklaring af met een oproep tot “internationale oecumenische solidariteit, steun en gebed voor de Kerken van Soedan”. Hij zei te bidden dat “God vrede mag schenken en de stabiliteit in Soedan kan herstellen”

Gebed.

Goede God,

vanuit alle duisternis van oorlog, van hardheid, van geweld komen we bij U met ons gebed om vrede, om zachtheid, om liefde.

Geef de leiders in Soedan de kracht en wijsheid om met elkaar in gesprek te gaan,

geef hen de moed om niet de grootste te willen zijn.

Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich inspannen voor harmonie in de wereld. Wees nabij aan hen die



nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven. Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede.

Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen. Zo bidden wij U, Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen

de ZWO-groep

## **KINDERNEVDIENST**

Tijdens de Paasdienst was de opkomst hoog; wel 20 kinderen. Wat fijn dat jullie er waren! We hebben naar het laatste verhaal van het Paasproject geluisterd en het project afgesloten met een paasbingo. Op de bingokaart stonden allemaal afbeeldingen die met het paasverhaal te maken hadden. Deze plaatjes konden worden afgestempeld met de eigen paasstempel.



En van het Paasproject gaan we verder naar het Pinksterproject. Voor in de kerk staat vanaf 14 mei een bord met daarop wekelijks een andere verbeelding. De volgende thema's komen aan bod:

### **14 mei: leef je geloof**

Aan de hand van de brief van de apostel Petrus vertellen we dat de kinderen altijd mogen uitkomen voor hun geloof; in en buiten de kerk. De verbeelding laat mensen zien gericht naar de kerk en naar de ruimte buiten de kerk.

### **18 mei: door Hem is er toekomst**

Hemelvaartsdag: Koning Jezus is de sterkste, we zijn veilig bij Hem! In de verbeelding zijn de figuurtjes gericht op het kruis. Gods liefde overwint alles.

### **21 mei: volhouden door Hem**

We gaan verder in de brief van Petrus. Hou vol om in Jezus naam het goede te doen. Het kan ons moe maken, dus in de verbeelding een kring met zittende mensen. We steunen elkaar, zijn gericht op Jezus. Hij is de brug in ons leven naar God.

**28 mei: in Zijn naam samen**

Pinksteren: de kerk is een veilige plaats waar liefde is en je Christus leert kennen. De verbeelding in de kerk laat mensen zien die elkaar vasthouden. In het midden de duif, teken van de Heilige Geest. Omgeven door tongen als van vuur. God verbindt ons door de Heilige Geest aan Hem en aan elkaar.



Gezegend Pinksterfeest

## **Van de kerkrentmeesters**

### Financieel

Afgelopen maand hebben we als kerkrentmeesters de concept-jaarrekening opgesteld en besproken. In de vergadering van mei wordt deze met de kerkenraad besproken. Nadat ook de kascontrole is gedaan, zal de jaarrekening worden ingediend en gepubliceerd op de website. Wilt u een exemplaar per email ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester.

Een subsidie-aanvraag voor het verduurzamen van ons kerkgebouw, heeft helaas geen positief resultaat opgeleverd. We gaan ons verder beraden over mogelijke verduurzaming en we houden u op de hoogte!

### Schoonmaakochtend

Een ochtend die vooraf in het water leek te vallen, is uiteindelijk succesvol verlopen. Met relatief weinig vrijwilligers is veel werk verzet. Zo zijn de ramen zijn aan de buiten- en binnenkant gezeemd, de banken met militaire precisie gereinigd, de ruimte bij het orgel tot in de nok schoongemaakt, de ruimtes onder de roosters in de kerk uitgezogen en de vloeren gestoomd. Er was zelfs nog wat tijd om onkruid in de tuin weg te halen. We willen de aanwezigen enorm bedanken voor hun inzet! Binnenkort hopen we nog met een steiger de lampen in de kerk schoon te kunnen maken. 30 september zal opnieuw een schoonmaakochtend georganiseerd worden. Bent u er dan ook?

### Moederdagactie

We willen graag de moeders in het zonnetje zetten met een bonbonactie. Als u dit kerkblad digitaal ontvangt, bent u wellicht nog net op tijd om bonbons te bestellen via <https://forms.gle/Zfi4jDrqsx3Rmr7s6>. Kijk op <https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/acties> of <https://m.facebook.com/Kerkannajacobapolder> voor meer informatie.



## Hemelvaart & Pinksteren

Hemelvaart - Handelingen 1:4-14

Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Jezus zegt: 'Ik ga terug naar de hemel, maar ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn. (Joh. 14:16,17) Jullie mogen Mijn getuigen zijn, en van Mij vertellen in Jeruzalem, en over de hele wereld. Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de Heilige Geest en ontvang je Zijn kracht. Hij herinnert jullie aan alles wat ik heb gezegd.' (Joh. 14:26)

Dan gebeurt er iets heel bijzonders; Jezus gaat vanzelf omhoog, steeds hoger en hoger. De discipelen kijken Hem na en zien hoe Hij hen met uitgestrekte handen zegenet, (Luc. 24:50) Er verschijnt een wolk onder de voeten van Jezus en dan zien ze Hem niet meer. Opeens staan er veel engelen bij hen. Ze zeggen: 'Waarom kijken jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij op de wolken terug komen.' De discipelen gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe apostel om de plaats van Judas in te nemen: Mattias. (Hand. 1:23-26)

v i j f t i g t r o o n H  
w i n d v l a a g h v v e  
G o d p e J e z u s r l i  
e l f e e s t p e r o a l  
t p e t r u s r o o m i  
v u u r t o n g e n w m g  
g e t u i g e n t w e e e  
e s t s g t a l e n n n G  
d m a r i a k r a c h t e  
o l i j f b e r g e b e d e  
o e j e r u z a l e m r s  
p i n k s t e r f e e s t  
t m a t t i a s w o l k \*

Pinksterfeest - Handelingen 2:1-13

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn zelfs veel buitenlanders naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. Plotseling horen ze het geluid van een geweldige windvlaag, iedereen blijft verbaasd staan. Wat betekent dit? Kijk eens, boven de hoofden van de discipelen... daar zien ze vuurtongen. Zijn het echte vlammen van vuur? Nee, ze branden niet echt. Wat kijken de discipelen bij en moet je horen... De Heilige Geest laat hen spreken in andere taalen. De mensen horen in hun eigen taal wat de Here Jezus heeft gedaan!

Toespraak van Petrus - Handelingen 2:14-47

Weet je nog hoe bang Petrus was, toen de Here Jezus gevangen werd genomen? Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren. 'We hebben de Heilige Geest ontvangen!' roept hij. 'Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. Nu zit Hij bij God op de troon.' Als de mensen dat horen, vragen ze aan de Here Jezus of Hij hun zonden wil vergeven en ze laten zich dopen. Wat een feest, zij ontvangen ook de Heilige Geest in hun hart. Drieduizend mensen worden op dit pinksterfeest een christen!

Welke namen heeft de Heilige Geest nog meer?

Streep de onderstreepte woorden uit het verhaal door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die overblijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen wat de Heilige Geest doet.

## GEBED OM DE VRIJHEID

Een gebed in dankbaarheid, om troost, vrede en vrijheid.

*Om de vrijheid, God,  
willen we U danken.*

*Vrijheid om mens te zijn  
om in verscheidenheid, veelkleurig  
met elkaar en voor elkaar  
voor uw aangezicht te leven.*

*Duur bevochten is ze.*

*Velen dragen nog de littekens mee  
van verlies van geliefden,  
van verwondingen opgelopen  
in de strijd.*

*We bidden U voor hen die  
de herinneringen met zich meedragen  
aan wat gebeurde, toen.*

*Om de troost van uw nabijheid  
voor een ieder die rouwt.*

*Om het verlies van  
degenen die hen lief zijn.*

*We bidden U voor hen die  
vandaag leven te midden van oorlog  
en moeten vechten voor hun vrijheid.*

*We bidden U voor hen  
die verlangen naar  
een leven in vrijheid,  
onbezorgd en onbekommerd.*

*Dat de dag mag komen  
waarop uw vrede vaardig wordt over allen,  
vijanden elkaar de hand zullen reiken  
en ieder mens in vrijheid leeft  
in de naam van Jezus Messias.*

*Amen*

Uit Petrus, de nieuwsbrief van de protestantse kerk in Nederland  
door ds. Ruud Stierner

## Geen Moederdag

Als andere vrouwen vrolijk zijn  
en vandaag worden verwend,  
dan schrijnt bij jou een stille pijn  
omdat jij geen moeder bent.  
Ach, 't gaat niet om een mooi cadeau  
of bloemen, of een plant.  
Je voelt vandaag weer extra scherp  
je lege hart en hand,  
waarin toch zoveel ruimte is.  
Maar na eindeloos geduld  
werd die allergrootste wens  
helaas toch nooit vervuld.  
En voel je je dan heel alleen  
in dit enorm verdriet.  
Weet dan, dat er toch Een is  
die ook deze tranen ziet.

Uit: Voor deze gelegenheid gedichten van Ina van der Beek

### EEETGROEP,

De eetgroep voor alleenstaanden komt op 4 mei in de consistorie bij elkaar om te eten, dit omdat de laatste donderdag van april koningsdag was. Restaurant "Het Huys van Roosevelt" verzorgt tegenwoordig onze maaltijd, en komt het brengen in de kerk. Het is prima geregeld en het eten smaakt heerlijk. In de maand mei is er geen etentje meer, dit i.v.m. vakantie. In Juni gaan we weer met elkaar eten.  
Graag wel even opgeven, maar weet dat u welkom bent.



## BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam .....

Adres .....

Telefoon .....

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart

..... oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: